

Wonen en Werken voor personen met Autisme v.z.w.

# De Okkernoot



Vollezele, 8 juli 2015

## Nieuwsbrief nr. 52

### Beste lezer,

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de feestelijke opening van het nieuwe woonproject van De Okkernoot in Denderwindeke. 10 mei was een heuglijke dag die onze voorzitter graag laat weerklinken!

Stralend weer en een onvergetelijke dag die voor altijd gegrift zal blijven in de annalen van onze werking! Een aantal medewerkers hadden hun beste beentje voorgezet, zodat de site er onberispelijk bijlag. Vanaf 14.30 uur verwelkomden we de gasten. Jos Theunis (afdelingshoofd Zorg VAPH), Michel Casteur (burgemeester van Ninove), Jan Desmedt (bewoner van de site), Pat Hamelrijck (directeur van De Okkernoot) en ikzelf mochten nadien de genodigden toespreken.

Pat en ik beklemtoonden vooral de moeizame totstandkoming van de realisatie Denderwindeke. Alles begon in 2003, toen we een vaag positief advies kregen van het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg Halle-Vilvoorde voor uitbreiding met 20 plaatsen. Het pietluttige en voor de persoon met een handicap irrelevante feit dat de locatie Denderwindeke voor De Okkernoot twee kilometer over een provinciegrens ligt, werd kort nadien een haast onoverkomelijk bezwaar. Pas tien jaar en onnoemelijk vele kopzorgen later kon de nieuwbouw worden opgeleverd en in gebruik genomen...

De eerste zes jaren van deze lange periode werden gekenmerkt door een hardnekkige combinatie van al dan niet voorzienbare moeilijkheden, tegenkanting, argwaan, botsende belangen en misverstanden. Net toen we dachten dat het misschien niet zou mogen zijn, wisten we het aanpalende perceel met de vervallen pastorie aan te kopen. Daarna liep alles plots vlot. Over al die avonturen hebt u kunnen lezen in onze vorige Nieuwsbrieven.

Wellicht is een dergelijke gang van zaken onvermijdelijk. Doorgaans gaat aan alle serieuze investeringen en ambitieuze projecten een lang hindernissenparcours vooraf. Hoe zorgzaam geregisseerd ook, nooit weet je vooraf uit welke hoeken de klappen komen. Ook wij kunnen daarvan meespreken!

Door het stelsel van de convenanten was er al een feitelijk einde gekomen aan de verdeling door de voorzieningen onderling van nieuwe, door het uitbreidingsbeleid in het leven geroepen plaatsen. Deze voorzieningen werden daardoor tot ware concurrenten. De nieuwe regeling Persoonsvolgende Financiering, die vanaf 2016 in voege treedt en nu een al lopende overgangsfase kent – Flexibel Aanbod Meerderjarigen genoemd – zet deze vernieuwing nog veel radicaler door. Iedere persoon die ondersteuning behoeft, kan vanaf dan aanspraak maken op een basisondersteuningsbudget van 300 euro per maand of zo nodig een Persoonsvolgend Budget dat niet combineerbaar is met het eerste.

Het laatste wordt toegekend door de overheid na inschaling (bepaling van zorgzwaarte) en opstelling van een ondersteuningsplan.

Met die fondsen koopt iedere gebruiker zelf de door hem gewenste diensten aan bij professionele zorgverleners. Zorg zal nog meer op maat en naar behoefte mogelijk worden. Op zich is dat zonder meer een goede zaak. Keerzijde van deze globale inclusiegedachte is echter dat ieder het zelf zal moeten uitzoeken, dat bijgevolg iemand die bij de pinken is, als eerste aan de bak zal komen en vooral dat een en ander geïnspireerd is door overheidsbesparingen. Lang niet alles dat nu nog wordt betoelaagd, zal dat blijven. Wil je dat je kamer gepoetst wordt? Of de trappen en gangen? De maaltijden? Vele andere diensten die nu als vanzelfsprekend worden ervaren, omdat er niet extra voor moet worden betaald, zullen niet langer vallen onder de persoonsvolgende uitkering omdat deze zich beperkt tot wat 'handicapspecifiek' is. Zullen deze niet-handicapspecifieke diensten nog volledig betaald worden door de zorgstaat en zo ja, aan wie? In elk geval lijkt het er sterk op dat de krimp erin zit en de overheid nog meer taken gaat terugschuiven naar zijn burgers. Dit biedt kansen en uitdagingen, maar dreigt de financieel zwakkeren mogelijk nog meer te beladen met een zoektocht naar een financiële come out.

De Okkernoot zal al het mogelijke in het werk stellen om binnen het nieuwe financieringssysteem, het sociale gedachtengoed te laten spelen. Markt- en rendementsdenken dreigen voortdurend dit ideaal te overschaduwen. Zij mogen nooit een doel op zich worden, al was het maar omdat de persoon met een handicap ingeval van afwezigheid van ondersteuning achterop hinkt in het spel van de markt.

En dat brengt ons terug naar wellicht het meest ontroerende moment van die gedenkwaardige 10 mei: de feestelijke onthulling van een bronzen standbeeld, een kunstwerk van beeldhouwer Koenraad Tinel. Het werk stelt een wilde gans voor die krachtig de vleugels uitslaat en opvliegt. Aan haar poten hangt een onopvallende kindfiguur. De gans staat symbool voor het sterke en dynamische, het kind als hulpbehoevend wezen voor de vraag naar zorg, ondersteuning en beschutting.

De kunstenaar inspireerde zich op het verhaal van ons eigen autistische kind Godfried. Twee dagen voor Godfried in 1989 door zijn handicap verongelukte, rende hij onstuimig achter een troep ganzen aan. Nu zijn ze vereeuwigd in een universeel symbool van samenwerking.

Het kind verleent aan de blinde natuurkrachten van het dier een betekenisvolle taak, de gans tilt het kind uit boven zijn inherente beperkingen.

Alles van waarde is weerloos, maar het is niet zo dat het weerloze daarom geen meerwaarde weet te bieden aan wat voor krachtig doorgaat, of dat het alleen maar zou ontvangen. Het ogenschijnlijk 'sterke' krijgt pas zin door wat het schijnbaar 'weerloze' er aan menselijke waarde aan toekent. Deze gedachte van meerwaarde door zorg vonden we na zovele jaren terug in een Lied van hoop, een ontroerend gedicht dat anti-leerkracht Silvia bij de uitvaart van ons (en haar school)kind Godfried ongemerkt in de schaal naast zijn witte lijkstaf had gedeponeerd:

*Maar woorden groeien tot een lied  
Van onvergetelijke dingen  
Van diepmenselijk verdriet.*

*Er stierf een kleine jongen  
Hij leefde en wist het niet.  
Dat is de pijn vergeefs bedwongen  
Die meeschreit in dit hulploos lied.*

*We hebben met zachte handen  
En heel veel geduld  
Dit kwetsbaar mensenleven  
Met warme tederheid omhuld.*

*Soms krijgen ook de vreemdste dingen  
In een mensenleven diepe zin,  
Iets moois dat als een lied gaat zingen  
Als wij geloven binnenin.*



## En mogen we ook genieten van de speech van een van onze bewoners!

Geachte genodigden,

Welkom allemaal op de feestelijke opening van onze woning in Denderwindeke.

Eerst en vooral zou ik mijn oprechte waardering willen uitdrukken voor alle begeleiders, huismoe- ders, jobcoach en de vele vrijwilligers van de okkernoot. Zij toonden het voorbije jaar een groot



respect voor de eigenheid van alle bewoners van onze woning, een enorme inzet en bereidheid om de nodige hulp en ondersteuning te bieden in alledaagse situaties en eveneens tijdens moeilijke momenten. Het voorbije jaar is heel spannend geweest zowel voor alle nieuwe bewoners als voor de nieuwe medewerkers van de Okkernoot.

Vandaag nemen jullie een kijkje in onze woning en in ons leven in de Okkernoot. Hierover zou ik ook graag wat vertellen.

Het dagelijks leven in het tehuis kent vele facetten namelijk de vaste activiteiten zoals koken in de leefgroep. Het koken is een activiteit die naar mijn mening onze zelfredzaamheid heeft verhoogd net als het wekelijks onderhouden van onze kamers. Onze kamers hebben we volgens onze interesses mogen inrichten, wat bijdraagt aan onze persoonlijke ontplooiing. Jullie kunnen straks een kijkje nemen in enkele kamers in het gebouw.

Naast de vaste activiteiten zijn er een tal van zinvolle ontspanningsmogelijkheden die aangeboden worden, zoals het maken van mooie wandelingen in de natuur, zwemmen in de kleine Dender, joggen en fietsen. De focus ligt hierbij op een gezonde vorm van bewegen en niet op competitie tussen de medebewoners, ook al kan dit soms een uitdaging zijn voor sommige bewoners.

Verder biedt de voorziening ook Tai chi, muziektherapie en hippotherapie aan. Deze therapievormen zorgen voor innerlijke rust. De mogelijke stress die we soms voelen wordt hierdoor gereduceerd. Ik heb het voorbije jaar Tai chi gevolgd en heel wat bijgeleerd.

Culturele activiteiten (bezoek aan bib, atomium, musea) worden hier ook gestimuleerd. In de bib zitten we vaak samen in het leeshoekje de krant en laatste tijdschriften te lezen.

Regelmatig gaan we samen iets drinken in het buurtcafé, het Oud Gemeentehuis, Anderlechtcafé de Mauve Berkes, waar we kunnen biljarten of gewoon wat babbelen. We leggen hier nieuwe sociale contacten waardoor ons netwerk wat uitbreidt. We danken iedereen uit de buurt voor hun gastvrijheid.

Ten slotte zou ik nog even willen vermelden dat alle bewoners op vrijwillige basis met (meestal) volle goesting deelnemen aan de verschillende projecten van begeleid werk en semi-industrieel werk te Vollezele. Tijdens dit werk krijgen wij de kans om op ons eigen tempo en capaciteiten te werken. Sinds mijn komst in Denderwindeke kreeg ik de kans om in de bib van Ninove aan de slag te gaan.

Een dank aan alle vrijwilligers die het begeleid werk mogelijk maken en zeker de vrijwilligers die het vervoer voor ons wekelijks met veel plezier blijven doen.

Bedankt voor jullie aandacht en geniet nog samen van deze mooie opening.

En aan alle moeders die hier vandaag aanwezig zijn: een fijne moederdag!

Jan De Smedt.

## Halloween in Vollezele (allowien in villezjiel)



Lang lang lang geleden, toen er nog mensen in magie en wonderen geloofden, was de wereld bevolkt met geesten, spoken, heksen, dwaallichten, zombies, vampieren, weerwolven, monsters, duivels en nog meer van dien aard.

Steeds meer gingen de mensen echter in andere dingen geloven; in geld, vooruitgang, wetenschap, in computers, in reclame, snelle auto's en in rationaliteit .... En de wereld van wonderen brokkelde af.

Doorheen de eeuwen is de jacht op heksen, spoken en op monsters gevoerd. Zij werden een bedreigde soort.

In een klein gehucht, ver van de beschaving, in een door God en geloof verlaten streek Vollezele genoemd (in het dialect Villezjiel = vol van zielen), vinden ze evenwel onderdak in een oude boerderij die ze bevolken en waar ze hun thuis van maakten. Daar, ten huize de Okkernoot, houden ze stand, in een waar spookhuis waar griezels thuis zijn. Daar overleven ze.

"wie?" hoor ik je nu vragen. Wel, ze zijn zeker niet over 1 kam te scheren. 't Zit daar goed vol met een grote verscheidenheid aan wezens en geesten, die uw fantasie ver te boven gaan. Ik noem er u enkele op: Stephan, de plaaggeest, Guido het brullend monster, Toni de kwelduivel, Kevin de draak die je besluipet en ineens vuur spuwt, William het lieve spook, de zombie die steeds vraagt welke dag het is en die bij herhaling herhaling herhaling je probeert te lokken met zijn 'lieveke, lieveke'. Gerry de grote reus, familie van Ollebolle Gijs, Geert de geest die door de gangen dwaalt, Cynthia die alles wat je eens vertelde tot in de eeuwigheid doorvertelt, Peter de klopgeest die in het verleden leeft, Dimitri de stille demon, Annick de hevaerlike heest, steeds op zoek naar andere oorden, Jeroen de 'miep miep' duivel en Andy de schaterende tovenaer van al wat precies moet zijn.

Zo zijn er nog vele anderen, waarvan alleen de naam al noemen groot onheil brengt. Toch waag ik het u over hen te vertellen, over Katrien de kwade, Jean-Paul met zijn glanzende glazen bol, Sanny het spaanse spook, Farah ook wel de snelheidsduivel genoemd, Vanessa de vampier, Hilde de heks met haar blinkende appels, Dieter de tovenaer die iets uit zijn verborgen potjes kan toveren, Laura het licht dat dwaalt door de duisternis, .... En zo kunnen we uren doorgaan.

Ik moet u ook waarschuwen voor een heel gevaarlijk soort, ze lijken zo gewoon, ze poetsen en vegen, ze kijken met lieve ogen maar verslinden de mannen en noemen zich onschuldig 'huismoeders'

Daar in Vollezele zijn ze thuis. Daar leven ze in hun hoeve de Okkernoot. Eens om de twaalf maneschijnen komen ze naar buiten en tonen hun ware aard, de luiken gaan dicht, de honden huilen angstig in het dorp. Dan vertrekt de stoet, die het midden houdt tussen een feestelijke optocht en een treurige processie. Ze trekken door de straten, spoken aan de huizen, kloppen op de ramen,... dan is het dorp van hen en leven ze zich uit op hun griezellig gezellige feest.

*Dieter  
Leefgroep C en D*

## Nieuwjaarsentje met de benedengroep van Denderwindeke

Een nieuw jaar met frisse moed beginnen... daar hoort een etentje bij, zei Joachim. En gelijk had hij. Daarom trokken we met de bewoners van de benedengroep van Denderwindeke op 9 februari 2015 naar het Oudenberghof te Geraardsbergen. We kregen een aangenaam en rustig plekje in het restaurant waar we gezellig konden keuvelen en smullen. Met valentijn voor de deur was het restaurant extra sfeervol ingericht. Iedereen at met gezonde appetijt zijn bord helemaal leeg. Het waren werkelijk reuzenporties! Nog een drankje om te bekomen en met een blij, voldaan gevoel keerden we terug naar De Okkernoot.



## Daguitstap naar Antwerpen met de bewoners van Halle

De bewoners van Halle mochten onlangs genieten van een daguitstap naar Antwerpen; een funmap hielp ons om de beste plekjes te vinden! De Groenmarkt, het Frietmuseum, het MAS en ook een winkels met allerlei soorten borstels vonden we heel leuk.



## Samenwerking met de buurt!

Als Okkernoot willen we graag de kaart van Community building en buurtvervlochten trekken. Voor personen met een autismespectrumstoornis is het niet makkelijk om een plaats te verwerven in de buurt, in de 'community'.

Toch willen we dat onze bewoners naar de gemeenschap trekken, buiten onze veilige muren, en ook willen we de gemeenschap naar ons toe laten komen. Een win-winsituatie beogen voor zowel onze bewoners, als voor de maatschappij. Gezien de problematiek van onze bewoners, is het heel belangrijk hen daarin voldoende en blijvend te ondersteunen.

Voor Marc, een van onze DIO's, vond ik onlangs vrijwilligerswerk dat uitstekend bij hem past, en dat door de gemeenschap sterk gewaardeerd wordt.

Marc heeft een groot hart voor mensen, en wil graag iets voor hen betekenen. Naast zijn grote hart voor mensen, heeft hij nog

een uitgesproken talent: hij tekent en schildert fantastisch. Deze talenten gebruiken we als uitgangspunt, en brachten ons al snel bij vrijwilligerswerk in WZC Sint-Augustinus te Halle. Marc kan er wekelijks op vrijdagmiddag helpen bij de koffieronde. Deze koffieronde gebruiken we eigenlijk als een insteek om contacten te leggen met de bewoners van het rusthuis. Op de afdeling waar Marc aan het werk is, verblijft een man die zelf graag tekent en schildert. Deze gedeelde interesse maakt voor Marc de drempel kleiner om contacten te leggen. Afgelopen vrijdag maakte Marc een schets van de man met zijn echtgenote, die beiden na afloop zichtbaar ontroerd waren. De bedoeling is om Marc met verschillende mensen in contact te brengen, langs te gaan voor een babbel en hen ook te tekenen indien ze dit wensen. Van een mooie wisselwerking gesproken...

### De Okkernoot wint de 1e prijs - 30.000 euro - van de Solidariteitsklik-actie van Carrefour!



Wij van De Okkernoot zijn dolgelukkig. Want we wonnen de Solidariteitsklik-actie van Carrefour, en daarmee 30.000 euro!

Dat geluk hebben we enkel en alleen aan jou, lezer, en alle andere trouwe stemmers te danken. We willen jou en je achterban dan ook uit het diepste van ons hart bedanken voor de aanhoudende steun gedurende meer dan 6 weken.

Het moeten zowat de langste 6 weken van het afgelopen jaar geweest zijn. Maar dankzij jullie massale steun, de ontelbare 'ik heb al geklikt vandaag'-groeten op straat, op het werk of in de winkel, werden die weken ook van de meest hartverwarmende.

De eerste prijs voor De Okkernoot is een eerste prijs van ons allemaal samen. Een prijs die we te danken hebben aan de grote kracht van een massa enthousiastelingen. We zijn jullie zeer dankbaar en hopen dat jullie bij de een of andere gelegenheid te kunnen tonen.

De opbrengst gaat integraal naar de installatie van twee keukens voor voedselverwerking in onze pastorie te Denderwindeke. We willen ook, in samenwerking met Carrefour en Voedselbank, werken aan de uitbouw van een voedselverdeelpunt waar hulpbehoevenden terecht kunnen voor voedselbedeling. Zo betekent De Okkernoot op haar beurt iets voor haar omgeving. Werken aan buurtvervlochten is één van onze doelen, volledig in het kader van het Perspectiefplan 2020 van onze Minister.

Namens alle Okkernootbewoners en -medewerkers: dank en liefs, en om het met onze peter Marijn Devalck te zeggen: 'Kampioen zijn is plezant!'

### Lezing 'ASS, een leven zonder spiegels' op dinsdag 29 sept. 2015

Het Davidsfonds Denderwindeke organiseert op dinsdag 29 september een lezing over autismespectrumstoornissen. Alle illustraties en anekdotes zijn ontleend aan De Okkernoot. Plaats: Parochiaal centrum, Trefpunt Winnik, Bokkendries 9 te Denderwindeke - tijdstip: 29 september om 20u.

### Wij wensen u allen een mooie zomer! Wij kijken er al naar uit. Tot op ons hoeverrestaurant!

In het weekend van 29 en 30 augustus organiseren wij opnieuw ons hoeverrestaurant te Vollezele. Kom met familie en vrienden tafelen, bijpraten en genieten van het heerlijke zomerweer. Wij heten u van harte welkom!



### Giften en legaten

Giften zijn een rechtstreekse bijdrage aan de uitbouw van onze werking en helpen mee het eigen aandeel in onze nieuwbouw te bekostigen. De Okkernoot reikt voor uw giften vanaf € 40 een fiscaal attest uit. Giften doet u door overschrijving op rekening BE53 0682 2552 7653 (BIC : GKCCBEBB) van Wonen en Werken voor personen met Autisme (WWA) met de vermelding "gift".

Voor giften in 2014 krijgt u een fiscaal attest in februari 2015. Indien uw gegevens bij de bank niet uw volledige naam of adres bevatten, vul dit dan aan bij de mededeling. Het attest wordt steeds gemaakt op naam van degene die de overschrijving doet. Een deel van je nalatenschap bestemmen voor De Okkernoot, kan voordelig zijn voor je wettelijke erfgenamen. Dit is zeker het geval als de verwantschapsgraad van je erfgenamen de eerste of tweede graad overstijgt. Meer info bij Pat Hamelrijck op pat@de-okkernoot.be.

#### Deze nieuwsbrief digitaal ?

Hebt u een e-mailadres, dan kunt u deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen. U helpt er ons postzegels mee uit te sparen.

AANMELDEN : zend een mailtje met uw naam en adres en de vermelding "nieuwsbrief graag per mail" naar de.okkernoot@skynet.be.

Uw (post)adres helpt ons uw juiste gegevens te beheren. U ontvangt tot afmelding deze nieuwsbrief op uw e-mailadres. Uw e-mailadres blijft een communicatielijn tussen De Okkernoot en uzelf; derden krijgen het niet te zien.

AFMELDEN : zend een mailtje met uw naam en adres en de vermelding "nieuwsbrief graag per gewone post".

### Reacties

Met uw reacties op deze nieuwsbrief, ideeën, vragen naar informatie, ... kunt u terecht in De Okkernoot, Repingestraat 12, 1570 Vollezele, telefoon: 054 56 74 53, e-mail : de.okkernoot@skynet.be.

Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, bent u verhuisd of is de bestemming overleden: meld dit a.u.b. op het hierboven genoemde telefoonnummer of e-mailadres.